

Ondersteuning nodig?

Informatie voor patiënten en hun familie die naar huis gaan na opname



CENTRUM VOOR
LEVENSVRAGEN
AMSTERDAM | DIEMEN

Een ingrijpende gebeurtenis

kan vragen oproepen zoals:

- Waarom moet mij dit overkomen?
- Waar vind ik mijn kracht?
- Hoe zal het verder met mij gaan?
- Ben ik anderen niet teveel tot last?

Vragen waarop antwoord geven moeilijk is.

Herkent u dit soort vragen?

Dan is een gesprek met een begeleider van het Centrum voor Levensvragen misschien iets voor u.

Onze begeleiders zijn gespecialiseerd om over dit soort onderwerpen in gesprek te gaan. Zij bieden een luisterend oor in een vertrouwelijk gesprek en zijn er voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Zij hebben het vermogen om u te steunen in moeilijke tijden. Samen onderzoekt u wat houvast geeft en wat helpt om verder te kunnen. Een gesprek met een van onze begeleiders kan inzicht en rust geven. De begeleider helpt u mogelijkheden af te wegen en ondersteunt u bij het maken van keuzes. Samen met de begeleider kijkt u naar wat uw leven zinvol maakt.

Waar vindt u een geestelijk verzorger?

Via het Centrum voor Levensvragen Amsterdam en Diemen kunt u in contact komen met een begeleider. Op www.centrumvoorlevensvragenamsterdam.nl stellen zij zich persoonlijk aan u voor.

U kunt bellen of mailen

Woont u buiten Amsterdam:

085-0043063

Woont u in Amsterdam of Diemen:

06 - 47 200 201

info@centrumvoorlevensvragenamsterdam.nl

info@centrumvoorlevensvragendiemen.nl

Samen met u kijken wij welke begeleider het beste bij u past.

Wat kost een gesprek

Voor mensen ouder dan 50 jaar en voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten zijn de gesprekken gratis. Behoort u niet tot deze doelgroep, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Onze begeleiders zijn er voor u welke geloofsovertuiging of levensfilosofie u ook heeft.



CENTRUM VOOR
LEVENSVRAGEN
AMSTERDAM | DIEMEN